

## MÅNADSBREV FEBRUARI 2019



När jag ser tillbaka på detta års första månad, så är det några saker som särskilt stannar kvar i minnet. Den första härrör sig från söndagen den 13 januari. Bakgrunden var att jag i maj i fjol fick det lutherska stiftets kalelsle att vara med i en evangelisationssatsning i Hollili på gränsen mot Kenya. En som vi besökte var den fattige ungarlen Samwel, som bodde i något som närmast kan kallas hydda. Jag kände jag ville hjälpa honom få ett nytt hus och så – den 13 januari – så invigde vi det. Det var det åttonde hus som vi byggt – och snart är hackan i jorden för det nionde.

Det andra som präglade januari 2019 var ett Sverigebesök med predikningar i Piteå, Skellefteå, Sollentuna, S:ta Clara, Betlehemskyrkan och Örby (i Västergötland). Jag åkte från ca. 30 grader plus i Marangu till 30 grader minus i Piteå – alltså en temperaturskillnad på sextio grader! Det är gott för mig med dessa fortsatt återkommande predikobesök i Sverige. Man träffar gamla vänner igen, man får nya vänner och man får vara med om att tillsammans med ”de heliga i Sverige” uppbyggas på vår allra heligaste tro. Man får som i Hortlax (bilden) glädjas över fullsatt kyrka eller efteråt få ta del av mail som detta: ”Vill framföra ett stort tack för Din medverkan i Örby församling i söndags. Det gav mig en jättefin dag och glädje över det Du förkunnade, såväl i kyrkan som i församlingshemmet. Jag har talat om för våra vänner vilken fin dag det blev”.



Från januari 2019 minns jag också en ny upplaga av min bibelförklaring ”Kyrkans första tid” på förlaget Semnos i Värnamo och en invigning av den byväg, som jag reparerat – ett initiativ taget av Martin Vidacovics, servitör på en restaurang i Stockholm, som bland sina gäster samlat in drygt 15.000:- till vårt arbete. Och när man så går in på Internetbanken så rörs man av alla våra trogna och nya givare som gör att vi kan hjälpa – ibland så många, att det kan kännas nästan övermäktigt. Jag tar dock rygg i Jesu ord att



”allt vad ni har gjort för EN AV DESSA MINSTA det har ni gjort mot mig”. Och det gjorde vi januari 2019, när jag bl.a. tänker på Samwel i sin nya tvårummare.

*Carl-Erik*

KOMMANDE RESOR (en del preliminärt): 7.7. S:ta Clara, 14.7 S:ta Clara, 19-21.7 Larsmo, Finland, 23.7-27.7 Piekimäki, Finland, 28.7. Edsväroveckan, 30.7 Frillesås, 3-4.8 S:ta Clara (Kyrkodagar Vägen).

