

Carl-Eriks månadsbrev mars 2017



MOKICCO har sorg. En av papporna i ett av våra familjehem, Isaya Pallangyo, har förolyckats i en trafikolycka. Han avled den 11 februari. Begravningen skedde i Karangais lutherska kyrka onsdagen den 15 februari och över 500 personer följde honom på hans sista jordafärd. Han begravdes på kyrkogården utanför kyrkan och inte på hemgården, som annars är brukligt i Tanzania.

Isaya Pallangyo besökte oss här hemma i början av februari (då jag olyckligtvis inte var hemma). Jag mötte honom i september, då vi hade vår sammandragning av familjehemmen i Arushaområdet. På bilden kan ni se honom längst bak i mitten tillsammans med fru Sabina (längst bak till höger) och barnen i hans familjehem vid det tillfället.

Jag minns Isaya Pallangyo framför allt för hans trosstarka vittnesbörd. När den karismatiska väckelsen bröt fram inom de lutherska kyrkorna i början av 1980-talet, så mötte den på sina håll kraftigt motstånd. Inte minst i det område, som Isaya Pallangyo, kom från – Meruområdet i norra Tanzania. Väckelsefolk blev t.o.m. dödade och deras hus brändes ner. Så skedde också med Isaya Pallangyos hem. En natt kommer byborna för att bränna ner hans hus och på så sätt döda Pallangyos familj som var därinne. Man tände på, huset började brinna och familjen Pallangyo fick skyndsamt ta sig ut. I denna nöd ropade de till Gud – och plötsligt! – kom ett skyfall, som man nästan varken förr eller senare skådat i området, och släckte elden. Händelsen blev ett starkt vittnesbörd för den fientliga befolkningen och sen började den lutherska kyrkan där i Karangai med dess öppenhet för väckelsen att växa. Idag är kyrkan för liten – vilket blev alldeles tydligt vid Isaya Pallangyos begravning, då de flesta fick bevista begravningstjänsten utanför kyrkan.

Fru Sabina har sagt sig vilja fortsätta ta hand om MOKICCO-barnen fast hon nu får bära ansvaret ensam. Vi lyser frid över Isaya Pallangyos minne och ber om daglig kraft för fru Sabina och barnen i deras hem.

Carl-Erik

RESA SVERIGE -FINLAND 11.3-27.3:

11.3 Vårgårda (Sverigebönen), 12.3 Lilla Edet (svenska kyrkan), 13.3 Östersund (EFS) 14.3 Gävle (dagledigträff, Equmenia), 14.3 Järbo (Pingstkyrkan), 15.3 Riksdagens kristna grupp, 15.3 Hässleholm (Sv. Kyrkans Lekmannaförbund), 16.3 Västerås (Bäckbykyrkan), 17.3 S:ta Clara (Lärjungeskolan), 17-19.3 Hudiksvall (ekumeniskt), 21.3-22.3 Mariannelund (folkhögskolan), , 22.3 Kalmar (ev), 23.3 Västerås (Bäckbykyrkan), 24.3 Norrtälje (Frälsningsarmén), 25-26.3 Jakobstad, Finland (Lutherska kyrkan) och 27.3 Jakobstad (Konferens om droger, laestadianer).