

Carl-Eriks MÅNADSBREV september 2015

Igår (7.9) landade jag efter åtta långa men härliga veckor i Sverige. Jag räknade ut att jag predikat på ca. 30 platser för sammanlagt ca. 7000 människor. Lite extra höjdpunkter var mitt egentligen första besök i Ryssland (hade tidigare bara mellanlandat där) och jag fick tala till präster i den lutherska ingermanländska kyrkan. Det var en trängd liten minoritetskyrka, först trängd av den ateistiska kommunistiska regimen och nu trängd av den ortodoxa kyrkan, som menar att den är som de liberala lutherska kyrkorna i väst, fast den ingermanländska kyrkan verkligen inte är det utan står på klassisk biblisk grund.

Andra höjdpunkter under sverigebesöket var en stor helg på Doinsö, ett sommarmöte med Svenska Kyrkans Lekmannaförbund och det stora Oasmötet i Jönköping. Men också en andemättad, ljuvlig och glad kväll i pingstkyrkan i Järbo och en friluftsgudstjänst vid Dalälven i Hedesunda.

Och förstås – att mitt i sommaren få stå tre söndagar i en fullsatt S:ta Clara kyrka och ge ut ett budskap om att ha mod och visa fri modighet när det gäller att våga bli en kristen, våga förverkliga sina drömmar och våga stå för sin åsikt, hur de aktuella vindarna än blåser.

Så tillbaka i Tanzania – välkomnad av goa hustrun och barn, grannar och evangelister. Nu framåt. Det blir en höst då arbetet - tyvärr – måste utökas. Nöde4n är stå stor, de föräldralösa barnen så många. Det blir nog nya familjehem i höst. Sen blir det att bygga färdigt yrkesskolan i Mwangaria. I dagsläget är lektionssalen klar och grunden till elevernas sovsalar. Och – utanför MOKICCOS verksamhet – så ska Overa och jag förhoppningsvis öppna tre bokcaféer – i Marangu, Boma Ng'ombe och Geita. Bed med oss i det arbetet att vi på det sättet får vara med om att utbreda Guds rike där vi just nu står och verkar.

I Kristus förbundne

Carl-Erik

KILIMANJARO CHILDREN CENTER Pg. 1594531-4