

Carl-Eriks månadsbrev oktober 2016

Vi satt en morgon Overa och jag och tänkte på hur många olika projekt vi har på gång just nu och kom fram till att det var minst 36 stycken. Vi tänkte vidare på hur många personer som är involverade i och kring dessa projekt och – det viktigaste – hur många som får hjälp genom dessa projekt.

I våra 25 familjehem så vaknar 175 barn upp varje morgon och får mat, skolgång, omsorg m.m. från sina nya pappor och mammor för livet. Just denna morgon tänker jag på Fatuma i Karangai (bilden), som bodde hos en fattig mormor. Mamman var mentalt inte frisk, pappan syntes inte till. Så en dag brann det i fattiga mormors enkla hus och Fatuma blev brännskadad plus att hon därtill hade något födelsehandikapp i benen. Hon kom till vårt familjehem där i Karangai och lever nu ett helt annorlunda och tryggt liv än förut. Man sa t.o.m. att hon blivit bättre i sina ben och vi kunde se det själva när hon hoppade omkring och lekte när vi träffade henne nyligen. Så 25 projekt.



Denna morgon står 60 barn i en kö utanför vårt skolkök i Geita och får ett mål mat. Om inte vi fanns skulle de fortsätta hungriga dagens skolarbete och man kan ana hur studieresultaten då skulle bli så mycket sämre – projekt nr 26. I Kahama förbereder man matutdelningen till 20 fattiga barnefter gudstjänsten – projekt nr 27. I våra två hyreshus i Geita resp. Katoro får människor få bo enkelt och billigt – projekt nr 28-29. I Kikatiti jobbar denna morgon byggaren Massawe och hans mannar på med att fortsätta bygget av ett hus där, där vi bl.a. också ska ha en kristen bokhandel – projekt nr 30. I Boma Ngombe gör evangelisten Joshua denna morgon en bokhylla som ska användas i vår bokaffär där vi ska tillhandahålla fotokopiering för gymnasieelever i skolan i närheten men framför allt sälja kristen litteratur, Biblar m.m. – projekt nr 31. Sen kan vi förflytta oss till Mwangaria där lokala byggare just nu bygger toaletten till vår fortsättningsskola för sömnad och hantverk som vi hoppas starta i början av nästa år – projekt nr 32. I samma Mwangaria



har vi helt nyligen startat en förskola för byns barn. Milka Molla gör sig denna morgon i ordning för att undervisa ca 30 småtingar denna dag – projekt nr 33. I Marangu fungerar det kristna bokcaféet sen nu snart ett år tillbaka och Lightness har kokat kaffe och gjort våfflor inför denna dag – projekt nr 34. Hemma sitter Overa och översätter en av mina böcker till swahili. Vi har nyligen gett ut tillsammans boken om Martin Luthers fru Katarina von Bora, som vi nu säljer och vi planerar trycka Overas bok om Rut denna månad – projekt nr 35. Och nere i backen här arbetar Edson och två kamrater med att stenbelägga vägen upp från byn till oss, så att den nu ska vara farbar jämt (bilden). Det är en gåva från oss till byn här från egna pengar – projekt nr 36. Sen förbereder vi oss för gudstjänst här i vårt kapell i morgon. Barnen ska leda hela gudstjänsten för det är Mikaelidag – sjunga, ha drama, predika. I vårt kapell här har vi ju gudstjänst varje söndag och fler och fler samlas – projekt nr 37. Och i morgon väntar vi svenska gäster från S:ta Clara i Stockholm.

Taxichauffören Innocent ska hämta dem på flygplatsen. Då får Innocent jobb och han är då exempel på alla kring oss och MOKICCO som drar nytta av oss – taxichaufförer, affärsmän, leverantörer av byggmaterial och sten, reparatörer av olika slag. Totalt varje dag så är över 300 personer relaterade till oss. Man känner sig nästan som företagsledare! Men det viktigaste: Det är gott att få vara till betydelse för någon!

Carl-Erik

PLANERADE RESOR:

31.10-7.11 Israel, 19-22.1 Sverige (Långbro, Alingsås, Vårgårda), mitten av mars Sverige (Hässleholm m.fl.) och mitten av juli till mitten av augusti (S:ta Clara, Sollefteå, Klevshult, Bottnaryd)