

MÅNADSBREV DECEMBER 2018



November månad 2018 har varit någon av mitt livs märkligaste månader – jag har predikat i fem länder denna månad! Det började med den sedvanliga pilgrimsresan i Jesu fotspår i Israel, där jag fick leda en grupp på ca. 30 personer in i Jesu liv och tjänst. Det fortsatte sedan med medarbetardagar för Inre Missionen i Norge, som samlades i Bergen. Mitt huvudstråk där var diakoni och det var en särskild upplevelse för mig, eftersom jag inte så ofta varit kallad till Norge. Sen blev det så – som vanligt – en så fin söndag i S:ta Clara och mötet med den öppna, välkomnande och generösa församlingen där. Sen tillbaka i Tanzania med undervisning på bibelskolan och predikan i vårt kapell innan det också blev några undervisningsdagar på den lutherska bibelskolan i Voi i Kenya.

Jag berättar det här - inte minst för att uppmuntra andra till att inte begränsa Gud. Kunde det hända en enkel jämtlandspojke, så kan det hända dig! Begränsa aldrig Gud!

Och mitt i allt detta flackande och resande en stabil och trogen hustru Overa, som på hemmaplan håller ställningarna och ser till att MOKICCO-arbetet fortskrider. Under november månad hade vi besök av sex personer från S:ta Clara och då vill vi förstås med dem besöka några av våra familjehem. Bl.a. blev det ett besök på yrkesskolan och kindergarten i Mwangaria. Under månaden bygger vi också ett hus för en fattig familj, trycker en fjärde upplaga av min tanzanianska kyrkohistoria och planerar för öppnandet av en ny bokhandel nära flygplatsen. Så livet är fullt, livet är gott – och Gud är så god!

Carl-Erik

KOMMANDE RESOR:

19.1-23.1. 2019 Skellefteå, S:ta Clara – ev. Piteå och Örby.