



MÅNADSBREV AUGUSTI 2019

Så är jag då tillbaka efter fem underbara predikoveckor i Sverige och Finland – faktiskt några av mina bästa. Mycket folk har i regel samlats men det allra bästa har varit att Guds Ande har fått ingång i gudstjänsterna. Människor har blivit berörda, bönesvar har kommit och glädje och uppmuntran har varit på platserna.

Om jag ur dessa underbara fem predikoveckor ska lämna några speciella gudstjänster så blir det en ljuvlig kväll i Vårdsberg utanför Linköping och en lika ljuvlig och andligt stark kväll i Ö-gården i Hedesunda. I Södvik på norra Öland hade man inte väntat så mycket folk en måndag och en tisdag men så fylldes kapellet vid de olika tillfällena. New Winekonferensen i Vänersborg och Edsväreveckan var stora samlingar som samlade hundratals människor.

Så gjorde också S:ta Clara som ju var min bas under två och en halv vecka. Att stå i lovsång och tillbedjan med denna underbara församling är stort, ja mycket stort.

Sen förstås möta nya och gamla vänner, de egna barnen – ja, så mycket var gott denna sommar. Plus att mina senaste böcker – ”Välsignelser i mitt liv” och ”Den kyrkqa växer som” sålde bra. Plus att jag förstod att äkta par och ensamstående dagligen läser mina böcker, inte minst andatsserien ”Allt det goda vi har i Kristus”. Jag känner mig, ur hjärtat, djupt tacksam för att jag, lille jämtlandspojke, får vara med om allt detta. All ära åt Gud!

Och så måndagen den 5 augusti åter i Tanzania – möttes av varma Overa och varma solen. Barnen hade gjort en fest för mig på kvällen och sen började det på tisdag mrgon – hjälpsökande, behovens människor. Så nu är det här arbetet ”på rull” igen – och så meningsfullt. Tack för predikoveckorna i Sverige/Finland – tack för arbetsveckorna i Tanzania!

Carl-Erik

| |
|--|
| MELLANDAGARNA 2019-2020: 26.12 Skeda, Linköping, 27-29.12 Markaryd, 5.1 11.00 S:ta Clara, 6.1 10.00 Norrmalmskyrkan, Skövde. |
|--|