

MÅNADSBREV JANUARI 2020

Ganska snart efter examen i yrkesskolan åkte jag till Sverige för ett stort antal predikobesök – Skeda, Västerås, Söderköping, Göteborg, Falköping och inte minst denna min älskade församling fick till artisten Sonja Aldén sjöng och julbönen. Sen blev söndagen den 5 första gudstjänst, en stark andlig kyrka (bilden). En upplevde ett helande i sin kropp gudstjänsten.



Skövde, Vårdsberg, S:ta Clara kyrka. I jag leda julbön, lyssna äta god julmat efter januari, 2020-talets högtid i en fullsatt gudstjänstbesökare under den stryka



Det var blåsigt och regnigt under dessa mina veckor i Sverige, så visst längtade jag tillbaka till värmen i Tanzania. Så på middagen den 13 januari landade jag på Kilimanjaro International Airport, välkomnad av hustru Overa och gästen Martin Vidakovics. Martin var på besök hos oss för femte gången. Han är servitör på en restaurang i Stockholms city och där har han börjat propagera för MOKICCO, vilket gjort att en del restauranggäster börjat stödja vår verksamhet. Martin bjuder också en gång per år hem vänner på middag varvid insamling sker till barnverksamheten. Martin berättade också, att han på facebook varje söndag lagt ut info om vår verksamhet och på detta sätt har fått 1.300 kontakter! Gud är god och förunderlig.

Så går vi tillsammans vidare in i 2020-talet. Vi vet på Ordets grund att det kommer att bära frukt, god frukt.

Carl-Erik

KOMMANDE BESÖK I SVERIGE: 26.4 11.00 Ingarps, 27.4. 12.00 och 19.00 Töreboda, 29.4 9.00 S:ta Clara (lärjungeskola), 1.5 Skandinavisk Teologisk Högskola (ev.), 2.5. Rättvik (Kristdemokrater i svenska kyrkan), 3.5. 11.00 S:ta Clara och 17.00 Danderyd.

OBS. NY HEMSIDA

Kommunikatören Carolina Nilsson i S:ta Clara har gjort en fantastiskt fin hemsida åt mig. Adressen är:– carlerikshlberg.se. Där kan man läsa mina veckobrev, tidigare magasin, information om kommande predikoresor och nytgivna böcker och lyssna på en del av mina predikningar.