

MÅNADSBREV NOVEMBER 2019

Oktober månads höjdpunkt var besöket av två journalister från Sverige, som var här för att i ett antal artiklar i kristen press berätta om vårt arbete. Det blev en vecka då vi med dem fick besöka fyra av våra familjehem. En dag ägnade vi oss åt att besöka några av de fattiga, som vi byggt hus åt, bl.a. den blinda Midlasta. En heldag ägnade vi åt Mwangaria, där vi förutom att besöka två familjehem, ägnade en stor del åt yrkesskolan, där de fick träffa eleverna och även göra ett besök i kinderarten, där barnen sjöng för sina gäster. Ett starkt minne för dem blev det när vi hälsade på handikappade änkan Lilian och vi tog varandras händer i en avslutande bön. En förmiddag besökte vi den lutherska bibelskolan Mwika, där Overa och jag undervisar, och där fick de träffa de tre studenter, som vi sponsrar. De besökte ett av våra bokcaféer och vistelsen avslutades med gudstjänst i vårt välfyllda kapell innan det var dags för dem att ta taxi till flygplatsen och resa hem. Det var en välsignad vecka – för oss, men jag är rätt övertygad om, också för dem.



De här journalisterna gjorde också en intervju med våra volontärer i Mwangaria – Jesper och Rebecca Stighem. Den intervjun kommer i tidningen Dagen så småningom. Här kan jag få lägga till att det går bra för Jesper och Rebecca i Mwangaria. De undervisar i entreprenörskap och går också igenom Markusevangeliet med de 13 syeleverna. Jesper och Rebecca undervisar på engelska med tolkhjälp men vi blev förvånade av att höra hur mycken swahili de lärt sig och hur de använder swahilin som vardagsspråk. Vi är så tacksamma att Gud sänt så goda medarbetare till vårt arbete – Han är tydligen

specialist på det!

Ett av målen för år 2019 har varit att expandera vårt arbete till den ganska stora och närbelägna staden Moshi. Det har varit en del stenar på vägen – ett samarbete med den anglikanska kyrkan där såg ut att gå hur fint och problemfritt som helst, när plötsligt den församlingens kyrkoråd backade. Skälet var att man tidigare hade haft ett hjälpprojekt bland barn och de3t hade slutat i konflikt – och nu vågade man inte satsa på något sådant igen. I det läget, när den dörren stängts även om goda personliga relationer för oss fortsatt finns hos den anglikanska kyrkan, så öppnades en dörr till ett samarbete med den lutherska kyrkan herrnhutarna. (Här kallad "Moravian Church") Vi har träffats några gånger (bilden), "känner på varandra" för att se om våra visioner överensstämmer - och det känns i dagsläget att de gör det.



Carl-Erik

BESÖK I SVERIGE I MELLANDAGARNA 2019-2020: 24.12 12.00 S:ta Clara, 26.12 10.00 Skeda, Linköping, 31.12 18.00 Arken, Söderköping, 5.1 11.00 S:ta Clara, 6.1 10.00 Norrmalmskyrkan, Skövde, 7.1. 13.00 Folkungakyrkan, Sthlm, 8.1 18.30 Vårdsberg 9.1. S:ta Clara (Vägen-dag) 10.1 19.00 Tabernaklet, Göteborg, 12.1. 10.00 Equmeniakyrkan, Falköping.