

## MÅNADSBREV NOVEMBER 2020



Tre händelser framstår som särskilt viktiga under oktober månad 2020.

**1.** Lördagen den 10 oktober, då vi fick inviga två hus för extremt fattiga familjer i Mwangariaregionen. Ett av husen såg ut så här när vi fick kontakt med den fattiga familjen (bilden till vänster). Sen när häftigt regn kom, så rasade det. Så byggdes en trerummare för familjen (bilden till höger) och invigningsstunden där den heta lördagen 10 oktober blev förstas ett minne för livet för dem – och mig.

**2.** Overa och jag besökte Geita vid Viktoriasjön. Ett av målen med besöket var att Overa skulle få ge ett av sina tre hus där till den herrnhutiska församlingen på platsen. Dock med förbehåll: huset ska användas i diakonalt syfte och i första steget hysa ett kindergarten. På bilden ser ni Overa inför församlingens äldste skriva under överlåtelsehandlingen.



**3.** Den tredje händelsen var förstas min 75-årsdag den 22 oktober. Kanske är det nu jag blivit riktigt gammal. Själva födelsedagen var en vanlig torsdag, då barnen ordnat en liten fest för mig här hemma. Söndagen blev dock en festdag med ca. 200 personer närvarande.



Psykologer brukar ibland fråga vilket djur man mest liknar. Jag vet precis vilket djur jag tror mig mest likna – örnen. En domprost sa till mig: "Carl-Erik ska inte hålla på med smådetaljer – han är örnen". Utan att ringakta dem som måste eller vill hålla på med mera närliggande jordiska saker så vill jag mer vara som örnen, som spejar framåt, vilande på sina starka vingar. Genom min prästtjänst har jag med glädje anförtrott mer jordnära uppgifter till dem som tycker om det och som sköter de uppgifterna bättre än jag. För en tid sen gav mig några studenter en tavla i present. Vad föreställde den? Jo, en örn. Så därför tar jag som 75-åring särskilt till mig orden i Jes. 40:30-31: "Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar".

**Carl-Erik**

På hemsidan [carleriksahlberg.se](http://carleriksahlberg.se) kan man läsa mina veckobrev, tidigare magasin, information om kommande predikoresor och nyttigvna böcker och lyssna på en del av mina predikningar.