

Månadsbrev Mars-April 2024

”Men ängeln sade till kvinnorna, ”var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått. Så som han sade. Nu går han före er till Galileen.” Matt. 28:5

Glad Påsk till er alla.

Tack så mycket för all förbön och alla gåvor MOKICCO fick under mars månad.

Nu är jag i Sverige. Några har frågat mig hur det kommer gå för MOKICCO när jag inte är kvar i Tanzania. 10 mars, innan jag lämnade Tanzania, firade vi nattvardsgudstjänst tillsammans med fosterföräldrar och de frivilliga arbetare som arbetar för MOKICCO i Tanzania. Jag lovade dem att jag kommer att stanna en tid i Sverige och sedan en tid i Tanzania. Hela arbetet lämnade jag i trygga händer.

Huvudledare för hela arbetet är Joyce Ntobi. Hon är en pensionerad grundskollärare. Joyce Ntobi är den som grundade MOKICCO, gjorde hela registreringsprocessen och jobbade med konstitutionen och allt som staten krävde för att starta arbete bland föräldralösa barn och barn i svåra omständigheter.

En annan ledare är den lutherska nunnan Agnes Simbo Lema. Hon är vår kassör. Hon är utbildad ekonom och socialarbetare. Agnes har kontakt med barnens första föräldrar, med hembesök och kontakt med skolorna där barnen studerar.



Tredje ledaren är en luthersk evangelist. Han är ansvarig för MOKICCO kapell, med att leda gudstjänst, andakter, bön, konfirmationsundervisning, mm. När man jobbar med föräldralösa barn i svåra omständigheter, är det inte lätt att hjälpa bara barnen. Det finns situationer där man är tvungen att i viss mån hjälpa föräldrarna också, till exempel fattiga, änkor, alkoholiserade och psykisk sjuka. Därför startade Carl-Erik Sahlberg någonting han kallade missionsfond, för att hjälpa sådana grupper. En av våra MOKICCO vänner, Veikko Antilla, gav en bit mark till MOKICCO. Med hjälp av Veikko Antilla och MOKICCO fonden vill vi bygga på den här marken ett ”förvandlingshem” för kvinnor med missbruksproblem och andra problem som gör att de behöver ett visst stöd för att kunna klara sig själva. Evangelisten Elisonguo Molla är ansvarig för detta projekt.

Tack igen för er hjälp och förbön.

Gud välsigne er.



***”Hela vägen går han med mig, vad kan jag väl önska mer? Kan jag tvivla på hans godhet när jag har hans ledning ser?
Himmelskfrid, gudomlig trygghet, ut i honom har min själ. Ty
Jag vet vad än mig möter gör dock Jesus allting väl. Ty jag vet
Vad än mig möter gör dock Jesus allt ting väl. Psalm 252***

Overa Seka Sahlberg.