

Månadsbrev maj 2024

*"De fagra blomsterängar och åkens ädla säd
De rika örtesängar och lundens gröna träd,
De skola oss påminna Guds godhet rikedom
Att vi den nåd besinna som räcker året om."*

Tack så mycket för stöd och förbön MOKICCO fick under maj månad. I Tanzania var det en månad med mycket regn och översvämningar. Den första veckan i maj kunde barnen i några områden inte gå till skolan på grund av översvämningarna. Men nu är vädret bra igen och skörden ser mycket bra ut.

Söndagen den 26 maj 2024 var det missionsdagen i Svenska kyrkan. I Clara kyrka såg Barnkyrkan till att missionsdagen blev mycket bra. De medverkade i gudstjänsten med lovsånger och dans. De delade ut sommarblommor till gudstjänstdeltagarna. En av barnkyrkans ledare, Emmalill Hector, predikade en innehållsrik barnpredikan som gav andlig mat till både barn och vuxna.



Efter gudstjänsten mötes vi utomhus för Claraloppet, kyrkfika och popcornfest för alla åldrar. Vi är så tacksamma att vi fick in hela 18 340 i Claraloppet när barnkyrkan sprang för MOKICCO. Tack så mycket alla barn som sprang. Tillsammans sprang ni hela 320 varv runt kyrkan. Tack så mycket alla ledare som organiserade och alla sponsorer som sponsrade Claraloppet. Gåvan till MOKICCO hjälper barn i Tanzania. Det finns nu ca 80 barn fördelade på 20 familjehem där de får bl.a mat, kläder, skolavgift, kärleksfull omvårdnad och ett kristet hem. Tack så mycket.

I Mwanza vid Victoriasjön stöder MOKICCO organisationen CDI, inriktad på skolgång och hjälpmedel till mentalt och kroppsligt handikappade barn, vilka ofta göms undan och inte får någon utbildning. Denna organisation startades av en fattig flicka som 1999, då nio år gammal, genom en av MOKICCO-vännerna, Nils Reuter Dahl, fick hjälp till skola och utbildning. Idag har hon en anställning inom FN. Tack Gode Gud.



Om resan till Tanzania: Hittills har vi fyra personer som tackat ja till resan. Det finns ytterligare några som skulle vilja åka, men som på grund av olika omständigheter är osäkra om de kommer åka eller inte. Vi fortsätter be till Gud att vi får fler som vill följa med på resan. Om du är intresserad av att se MOKICCOs arbete och Tanzania, är du hjärtligt välkommen att följa med.

Gud välsigne er,
Overa Sahlberg