

Månadsbrev juli

Om det alltså finns tröst genom Kristus. Uppmuntran, från kärleken, och Gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min Glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek i tanke och Sinnelag. (Fil. 2:1-2)

Tack så mycket vänner för allt stöd och förböner MOKICCO fick i juli månad. Tack till alla som vill åka med på missionsresa till Tanzania. Vi ska ha ett gemensamt planeringsmöte för resan den **11 augusti 2024 kl. 13:00** efter högmässan i **Klara kyrka**. Ni är alla välkomna. Vi kommer att prata lite om Tanzania, dela tankar om vad ni skulle vilja se, naturligtvis träffas som grupp, ställa frågor och få svar.

I Tanzania, går det bra för barnen. Sister Agnes Lema berättar att mesta av tiden i juli månad har hon och barnen ägnat sig åt att besöka barnens närmast anhöriga, med målet att hjälpa barnen att ha kontakt med sina anhöriga. De är viktigt när de blir utflugna att ha ett bredare nätverk av kontakter.



Barnen hälsar:



Hej, jag heter Purity Mkasa. Jag har en mamma, men jag har ingen pappa. Jag kom till MOKICCO när jag var fyra år. Jag läste hela grundskolan när jag bodde hos MOKICCO. När jag fyllde 13 år flyttade jag tillbaka till min mamma och borde hos min mamma i Arusha när jag läste på gymnasiet, men också idag betalar MOKICCO mina skolavgifter. Nu studerar jag på folkhögskola som tour-guide. Kursen är under två år och jag är på sista året. Tack så mycket vänner för er stöd till MOKICCO. Ni gjorde så att jag känner mig som en människa. När jag är klar med mina studier och när jag har fått ett arbete kommer jag att hjälpa mina MOKICCO-syskon. Jag skall ge dem mycket kärlek som jag själv har fått.

Jag heter Frank. Jag har två föräldrar, pappa och mamma, men min pappa är alkoholiserad så när min mamma blev mycket sjuk hade min pappa mycket svårt att ensam hitta mat för alla sex barn. Så han lämnade oss ensamma. Snälla grannar hjälpte oss med mat ibland, men ibland var vi mycket hungriga. 2014 flyttade jag tillsammans med alla fem syskon till MOKICCO Mshiri. Vi fick bo hos en bra familj och alla fick gå till skola och studera. År 2021 var min mamma helt frisk igen, så mina syskon återvände till min mamma. Nu vill jag läsa färdigt på gymnasiet. Min dröm är att studera på universitet. Tack så mycket för stödet till MOKICCO. Ni gav mig många möjligheter för framtiden.



Nåd från Herren Jesus Kristus åt er.

Overa Seka Sahlberg