

Nyhetsbrev december 2024

*Gud ditt folk är vandringsfolket. Själva du mitt ibland oss går.
Du oss leder, du oss stärker, när vår väg blir lång och svår.
Bröd från himlen, bröd från himlen ur din fadershand vi får,
ur din fadershand vi får. (Sv. Psalm 298)*

Jag vill börja med att tacka för allt stöd och förbön MOKICCO fick under de tre senaste månaderna, september, oktober och november.

I mitten av oktober månad somnade min syster Joyce Seka in. Det var en stor sorg för oss som familj, men också för MOKICCO. Det var Joyce som hjälpte Carl-Erik och mig att starta arbetet med barnverksamheten i Tanzania. Hon gav organisationen namnet MOKICCO (Mount Kilimanjaro Children Care Organization). Hon skötte kontakt med myndigheterna i Tanzania och hjälpte oss med barnverksamheten kring Mwanza och Victoriasjön. Efter Carl-Eriks hemfärd hade jag huvudansvar för MOKICCO och Joyce var min assistent. Hon drabbades av cancer och avled i en ålder av 64 år, lämnade en make, fyra barn och åtta barnbarn.



Men det har också hänt uppmuntrande och glädjande saker under de senaste månaderna. I slutet av oktober och i början av november gjorde kristna vänner från St. Klara i Stockholm och några andra kyrkor i Sverige en missionsresa till Tanzania. Målet var att besöka och se arbetet som missionären Carl-Erik Sahlberg startade i Tanzania, att ta hand om föräldralösa, fattiga och barn i svåra förhållanden, sprida evangelium genom användning av kristen litteratur och hjälpa fattiga, änkor, och andra behövande. I planeringen ingick också att se vad andra missionärer har gjort, kombinerat med en semesterresa. Det var 10 personer på resan.



Vi besökte MOKICCOs yrkesskola. För närvarande har vi bara en sykurs. Sex elever avslutade sin ettåriga kurs. Deras bön och önskan var att få sin egen symaskin och starta egna syprojekt. De slutade sina studier 6 dec och alla gick hem med en symaskin. Tack så mycket Klara kyrka, med missionskollekten hjälpte ni dessa ungdomar med symaskiner.

Många andra Tanzanier fick mycket glädje och välsignelser av resan. Det var en stor glädje för MOKICCO-barnen att få träffa vänner från Sverige och umgås. Vi hade andakt tillsammans med barnen varje kväll och första söndagen firade vi gudstjänst med predikan av en svensk präst, Lars Sahlin, från Bollnäs. På Bibelskolan där Carl-Erik Sahlberg och jag undervisat ungefär 300 blivande präster och evangelister, fick eleverna undervisning om att ta hand om barn med speciella behov, ett ämne som Sverige har klarat mycket bättre än Tanzania. Många av dem som driver MOKICCOs verksamhet är präster och evangelister.

En granne jag känt sedan han var barn blev i vuxen ålder grovt alkoholiserad. Efter mycket kamp, lyckades han lämna alkoholen, gifta sig och leva ett vanligt liv. Han har nu två små barn och är mycket fattig. Han hade börjat att bygga ett hus, som han skulle använda som restaurant för att de två skall kunna arbeta och försörja barnen. Det krävdes mycket pengar så de kunde inte bygga färdigt huset. En av dem som åkte med på resan hjälpte familjen att kunna bygga klart och starta restaurangen.



En änka fick stöd att kunna starta ett hönsprojekt för att försörja sig och sitt barnbarn.

MOKICCOs ungdomar är med i en kristen ungdomsgrupp som heter "Young life". Med pengarna som de fick från gästerna har de startat ett projekt där de bakar och sedan arbetar med ett café på den kristna bokhandel som ägs av MOKICCO. Tack vänner för gåvan.



Sist besökte vi två kyrkor, Lutherska kyrkan, som är min hemförsamling och pingstkyrkan som betyder mycket för kristna i vår by Marangu. I den här kyrkan startades Ibra radio av pingstmissionärerna. Tanzania är, till skillnad från Sverige, mycket mindre ekumeniskt, men jag minns att i min barndom och ungdomstid lyssnade alla kristna på Ibra radio utan att tänka på någon skillnad.



Andra gäster vi fick är MOKICCOs vänner, Children Need Help, organisationen som startades av pingstpastor Lars-Gunnar Sandberg, från Kungshamn, som tidigare arbetade som pingstmissionär i Zambia. Children Need Help hjälpte MOKICCO med att borra en brunn i byn Kituri som nu ger dricksvatten till tre byar. Deras huvudmål var att se brunnen, men de passade på att se andra MOKICCO-arbeten som yrkesskola och familjehem.

År 2024 närmar sitt slut. Jag önskar alla ett gott nytt år.

Overa Seka Sahlberg