

Nyhetsbrev maj 2025

"Nu växer säden för skördens tid, och ung och gammal gläds därvid, och bör Guds godhet prisa, som vill i överdådigt mått, oss människor så mycket gott, var dag och stund bevisa. (Sv.Ps. 200:3)

Tack för allt stöd och förbön MOKICCO fick i maj månad. Den har varit en månad full av Guds rika välsignelser. Personligen har Gud överraskat mig med en lägenhet på samariterhemmet i Uppsala bland pensionerade missionärer, diakoner och präster. För mig är det en stor förmån att få bo bland de här människorna som, precis som min make Carl-Erik Sahlberg, offrade sitt liv för sin kallelse att stjärna Gud genom den Kristna missionen.

Från Tanzania fick jag ett besked om att byledningen i Mwangaria har godkänt marken som yrkesskolan är byggd på som MOKICCOS egendom. Det har varit svårt att utveckla skolan eftersom framtiden varit okänd. I nuläget har vi bara en sömnadskurs, men i framtiden har vi möjligheter att starta utbildning i snickeri, bilmekaniker, dator, mm. Mwangaria är en av de fattigaste byarna i Tanzania. När vi besökte byn första gången 2013, sa Carl-Erik Sahlberg att den Helige Ande manade honom att vi skulle hjälpa Mwangaria. Så i samma by startade vi tre MOKICCO-familjer med sammanlagt 24 barn och 2015 startade vi även yrkesskolan med 19 elever.

Söndagen 25 maj hade barnkyrkan Klara loppet, där de sprang runt kyrkan till förmån för MOKICCO. Vänner och föräldrar sponsrade loppet. Vår informatör Carolina Ayoub i Klara kyrka berättar:

"Vi är så glada att vi fick in hela 9085 kronor i Klara loppet när barnkyrkan sprang för MOKICCO. Det var ca 20 kämpande barn som tillsammans sprang hela 255 varv runt kyrkan och flera vuxna sponsrade barnens varv. Vi fick samtidigt som Claraloppet mötas över kyrkfika med korvgrillning och popcorn utomhus efter mässan för alla åldrar."



Jag vill också välkomna er till en studieresa kring missionen i Tanzania. Elisabeth Sandlund som förra året hjälpte oss att ordna en resa, som hon själv åkte med på, har lovat att hjälpa oss i år också. Hon skriver:

Följ med till Tanzania i höst!

Förra årets resa till Mokicco gav mersmak. Nu förbereder vi en ny resa under skolornas höstlov. Preliminär avresa någon av dagarna 24–26 oktober och hemkomst 1–3 november.

Planen är att flyga med Ethiopian Airlines från Stockholm via Addis Abeba till Kilimanjaro International Airport. Vi bor på Mokiccoss anläggning i Marangu och betalar självkostnadspris för logi, mat och lokala transporter. Det gör att totalkostnaden för resan preliminärt stannar vid cirka 12 000 kronor för runt tio dagar.

På programmet står framför allt besök på ett antal av Mokiccos verksamheter – familjehem, daghem, yrkesskola och bokhandel. Vi firar gudstjänster tillsammans med den lokala församlingen och hinner också med att njuta av natur och kultur på Kilimanjaros sluttning. Den som vill kommer att mot extra kostnad kunna åka på safari i nationalparken Tarangire.

Låter det spännande? Anmäl intresse snarast möjligt och senast 1 juli till overasahlberg@gmail.com. Ange gärna vilken tidsperiod som passar dig bäst och om det är några datum som inte fungerar för dig. När vi vet hur stor gruppen blir återkommer vi med definitiva besked om datum och kostnad så att du kan göra en bindande anmälan.

Overa svarar gärna på alla frågor. Du kan också höra av dig till Elisabeth Sandlund, elisabethsandlund@gmail.com, 0709-73 49 12, som var en av deltagarna vid 2024 års resa.

Jag önskar er alla en trevlig sommar.

Overa Sahlberg